

07.03.2015 - Læs højt for dit barn

Den gang jeg selv var travl mor til mindre børn, og tiden derfor ind i mellem knap, var løsningen på behovet for at være sammen efter en af de lange dage, ofte at gribe en bog og læse højt, når vi var kommet hjem. Så faldt vi ligesom ned og kom til stede med hinanden i det univers, som bogen var. For en stund sad vi tætte og fandt sammen omkring de oplevelser, som bogen gav os: genkendelse, sjov, alvor, spænding, eventyr, undring, gys, oplysninger eller viden.

Jeg holdt virkelig meget af det, og jeg ved, at mine børn gjorde det samme. Og hos os blev det at blive puttet også ensbetydende med godnathistorie.

Langt op i skolealderen faktisk. Og ingen af os ville undvære det.

Ikke en gang de perioder, hvor det absolut var "Det lille postbud", jeg måtte læse om og om igen. Aften efter aften.

## Derfor skal I læse for jeres barn

Ganske som mine børn elsker også andre børn bøger, og de elsker at få læst historier højt.

Og i en verden, hvor både voksne og børn, selv de helt små, er døgndækket med tv, smartphones, iPads og spillekonsoller, skal vi passe på ikke at glemme bøgerne.

Bøgerne er med til at stimulere barnets sproglige udvikling, dets viden om verden, fantasi, ordforråd, evne til at kommunikere og til selv at læse og skrive. I selskab med gode bøger finder barnet og I selv ro og fordybelse. Ved at læse højt for jeres barn, kan I, udover dette og det dejlige i at være tæt sammen med barnet, således styrke dets interesse og lyst til bøger og læsning.

Faktisk kan jeg dårligt komme i tanker om andet end behagelige følgevirkninger ved at læse højt for børn.

For en anden positiv følgevirkning af læseriet er det faktum, at forskning viser, at de børn, der får læst op til 20-30 minutter hver dag, får et stærkere sprog, ligesom de hurtigere lærer at læse end de børn, der ikke får læst højt. Hertil kommer, at de børn, der er sprogligt stærke og udtrykker sig klart og nuanceret, også klarer sig bedre socialt.

Af den grund, at de har lettere ved at kommunikere og udtrykke sig.

Endvidere lærer barnet at koncentrere sig om noget i længere tid ad gangen, hvilket udover at være en hjælp for barnet, også kan få enhver indskolingslærer og lærer på et hvilket som helst trin i øvrigt til at glæde sig og klappe i hænderne.

Bøger, vi selv fik læst

Sidder I hver aften eller ofte og læser højt for jeres barn eller barnebarn, har I sikkert godt styr på klassikerne. Hvis jeres egne forældre var søde til at læse højt for jer, har I med sikkerhed fået fortalt historierne om de frække, søde, bomstærke og til tider uopdragne unger i børnebøgerne.

Nogle af de bøger bliver ved med at puste liv i børns fantasi og bliver læst generation efter generation. Det er der en god grund til, for der er masser af fine, fantastiske, herlige og forskellige historier til alle aldre. Og bøger, vi selv har fået læst højt, kan vi som regel godt lide at læse for vores egne børn.

At en bog kan kaldes en klassiker, betyder nemlig, at den indeholder universelle problemstillinger. Det vil sige temaer, som er ens for et barn, uanset om det er født i 1940 eller 2015, i Brønderslev, på Vesterbro eller på Katholt.

Derudover skal bogen have nogle personer, som barnet kan aflæse, og som det kan identificere sig med. I Emil fra Lønneberg er det den lille lyshårede knægt, der forsøger at være en god dreng, men som alligevel kommer til at gøre det modsatte. Alfons Åberg kan ikke falde i søvn om aftenen og får sin far til at springe med vand og lede efter uhyrer og andre væsener under sengen og andre steder, til far omsider falder i søvn af udmattelse og træthed. I eventyrerne er det den skønne prinsesse, den onde trolde, den modige prins, den uheldige, men aldrig i bekneb for sjove bemærkninger, Klods Hans, der vækker genkendelse, beundring eller medfølelse hos barnet.

Noget andet, der er vigtigt for at gøre en børnebog god er, at tekst og billeder skal understøtte hinanden.

### Stensikre hits - gamle og nye

Nogle af de børnebøger, jeg tror, jeres barn eller barnebarn og I selv vil elske, og som jeg ikke kan lade være med at fremhæve er: Barbapappa, Pletbøgerne, Min store Bamsebog, Okker gokker gummiklokker, Halfdans ABC, Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven, Folk og røvere i Kardemomme by, Peter Pedal, Pippi Langstrømpe, Pelle Haleløs, Bjørnen Paddington, Brødrene Løvehjerte for blot at nævne nogle.

Af de nyere må jeg bestemt ikke glemme Ida Jessens fine bøger om Orm og Kim, Fupz Aakesens herlige, skøre bøger om Vitello samt bogen Søndag.

Til de ældre børn, som også ofte holder af at få læst højt, selv om de for længst har lært sig kunsten at læse selv, kan Harry Potter og Ringenes Herre være spændende universer at dykke ned i.

God fornøjelse med højtlesningen og tak for, at jeg selv har fået to små størrelser i nærheden, så jeg må vende bøgerne og starte forfra igen.

Og hvis i ikke har hverken egne børn eller børnebørn i nærheden, findes der måske nogen, der gerne ind i mellem vil lånes ud til stunder med jer og bøger.