

Hvad børn selv siger om fridage

Lige siden årets sommerferie tog sin begyndelse, har debatten om samme raset over det ganske land. Debatten har ikke så meget drejet sig om, hvorvidt det kan være godt, nødvendigt eller vigtigt for både små og større mennesker ind imellem at holde fri, hvile sig og lade lidt op til den hverdag, der for mange på både godt og ondt er fyldt med masser af gøremål, hårdt arbejde, aftaler og pligter. Det har man nemlig vidst længe, inden den første ferieuge blev indført for snart mange år siden. Nej, debatten har snarere handlet om, hvordan og hvor længe eller kort danske forældre bør holde ferie med deres børn, og hvorvidt det er tilladt forældre at aflevere deres små poter i institutionen, mens de selv holdt fri fra arbejde. Enten for at lade op, have lidt tid med sin partner, få ordnet noget derhjemme eller noget helt andet.

Er ferie noget for børn?

Snakken har herudover også handlet, dels om børns ret til at holde fri og lave ingenting, dels om nogle voksnes bekymring omkring, hvorvidt de selv er i stand til at underholde deres børn i den tid, børnene holder fri, eller frygten for, om de kan hamle op med vuggestuens, børnehavens eller skolens aktivitetsniveau.

Frygten for, om børnene kommer til at kede sig i ferien, har luret i kulissen, og har måske især stukket næsen frem, når drømmeferiesteder med billeder af indbygget leg, kærlighed og evig familiefred eller eksotiske, spændende rejser lokker direkte fra nettet eller fra venner og bekendtes fortællinger. En frygt, som måske blot vokser sig større ved et besøg på netbank eller et greb i den lomme, som længe har haft hul i foret, og som taler sit eget tydelige sprog om, at drømmen om den perfekte ferie, som den snildt kan tage sig ud i drømmen, på nethinden eller reklamen, næppe lader sig opfylde.

Lige om lidt, i midten af denne måned, venter årets næste åndehul.

Skolerne ringer ud til efterårsferie. Mange tager på ferie, og mange både voksne og børn nyder at gøre det.

Husk, at der ikke behøver at stå rejse på fridagene, for at de kan være gode. For mange kan det være både tiltrængt og skønt at kunne sove lidt længere og have god tid til morgenmaden eller til at gå rundt i nattøj den hele eller halve dag. Være ude eller hjemme, besøge sjove og spændende steder. Det kan også "bare" være dage, hvor det er muligt at gøre brug af de mange, mange fine, og også somme tider ganske eller næsten gratis muligheder, der er. Biblioteket, udhule græskar, samle kastanjer, lege, bage, koge æblegrød, læse, gøre ingenting, se en god film i bio, holde ferie hos bedsteforældre eller anden familie eller venner. Hvad, hvor længe, hvornår, hvorfor eller hvorfor ikke, er det, som med det meste andet her i livet, op til hver enkelt familie at definere. Ud fra det, man har lyst til og/eller under behørig hensyntagen til de muligheder og behov, der måtte være.

Så inden skoler og børnehaver melder efterårsferie, og før du som mor eller far måske er ved at gå til af tristhed eller dårlig samvittighed over, at du ikke lige kan stable den ferie på benene for dit barn, som handler om rejser eller de oplevelser, der koster de penge, eller den tid, du ikke har. Eller hvis du med gru spekulerer på, om du er i stand til at underholde og stimulere dit barn så godt som daginstitutionen, tænker jeg, at det måske kan være fint nok at lytte til, hvad det er, børnene selv siger om ferie. For hvordan ønsker børn i virkeligheden, at de der fridage skal være?

Jeg har spurgt en række børn herom. For de har nemlig alle selv en klar ide om, hvad de gerne vil lave, når de holder en fridag, eller når der er ferie. Tankevækkende kan det også være, synes jeg, at høre, hvad det er, de lægger vægt på, og hvad det er, de fremhæver.

-Hvad kan du godt lide at lave, når du har fri?

Magnus syv år: Jeg spiller fodbold med mine venner. Jeg har to, og hvis de ikke kan, spiller jeg med min lillesøster. Hvis min far tager mig med i svømmehallen, bliver jeg glad.

Agnes fem år: Når jeg har ferie, tager vi nogen gange til Sverige og sejler i en lille båd. Om aftenen sidder vi under et tæppe i hytten og læser uhyggelige historier.

Clara tre år: Jeg leger med min nye ven, Pingvinus (tøjdyr).

Remus seks år: Når vi har fri, og hvis min mor også har fri, vil jeg helst spille spil med hende, hvis hun skal rydde op, spiller jeg på min i-pad.

Sofie og Sole fem år: Så laver vi huler og besøger farfar og farmor. Der bager vi pandekager og spiser dem alle sammen.

Anker syv år: På fridagene skiftes min far og mor til at have mig, så jeg laver noget forskelligt med dem. Ser film og sådan, eller spiser brunch i byen en af dagene. Jeg kan bedst lide, når det bare er mig og mor.